

Vlam in de pan



Pinksteren 2024

Vlam in de pan

Misschien heeft u het zelf wel eens gehad: het vet in de pan raakt oververhit en er ontstaat brand. De vlam slaat in de pan! Snel een deksel erop en het is weer over.

We gebruiken de uitdrukking ook bij conflicten die ineens compleet uit de hand lopen. Bepaald geen fijne gedachte.

Maar met Pinksteren is er iets heel anders aan de hand. Op het eerste Pinksterfeest worden in Jeruzalem boven de hoofden van de volgelingen van Jezus "een soort vlammen" gezien.

De leerlingen staan in vuur en vlam en vertellen daar aan de verzamelde menigte iets heel nieuws: God had lang geleden beloofd dat Hij zijn Geest zou geven aan de mensen - en dat is wat er nu gebeurt!

De toehoorders zijn er ondersteboven van. Alleen al op die dag kwamen 3000 mensen tot geloof.

Maar ja, wat gebeurt er als mensen in vuur en vlam staan? Dat kan irritatie opwekken bij omstanders. Of als bedreigend worden ervaren door degenen die de baas zijn in het land (of in de kerk). Niet veel later startte de christenvervolging...

Hoe gaan we nu op een positieve manier om met die vlam in de pan: het vuur van de Heilige Geest?

We willen niet dat het een onbeheersbare brand wordt - maar Jezus zelf riep zijn volgelingen wél op om een vlam te zijn die licht en warmte verspreidt. Die kaars of lamp moet vooral niet verborgen worden, maar helder schijnen!

Het vuur van de Geest inspireert ons om Jezus' boodschap van liefde uit te dragen.

Bij velen is tegenwoordig het vuur van het geloof nog slechts smeulend aanwezig. Het geeft nog wel wat warmte aan de omgeving, maar veel licht geeft het niet meer.

Het Pinksterfeest herinnert ons eraan dat dit niet Gods bedoeling is. God wil die gloeiende kooltjes opnieuw aanblazen. Zodat de vlammen weer omhoog schieten.

Wie weet slaat dit keer met Pinksteren de vlam in de pan, gewoon hier in Bennekom!

U bent van harte welkom bij de volgende samenkomsten:*

Eerste Pinksterdag (19 mei)

Oude Kerk	<i>Dorpsstraat 45</i>	9.30
Sionskerk	<i>Beatrixlaan 4</i>	9.30
Vrije Evangelische Gemeente	<i>Edeseweg 147</i>	9.30
Maria Virgo Regina	<i>Heelsumseweg 1</i>	10.00

Openluchtdienst *Marktplein* 11.00
(bij regen: Brinkstraatkerk, *Brinkstraat 41*)

Oude Kerk	<i>Dorpsstraat 45</i>	18.30
Sionskerk	<i>Beatrixlaan 4</i>	18.30

Tweede Pinksterdag (20 mei)

Oude Kerk	<i>Dorpsstraat 45</i>	9.30
Sionskerk	<i>Beatrixlaan 4</i>	9.30

*) Via **kerkdienstgemist.nl** kunt u ze grotendeels ook via *internet* volgen.
Vul in: Bennekom. En maak een keuze.

Wilt u meer weten over Pinksteren of over andere onderwerpen die met het geloof te maken hebben?

Bezoek dan onze **website** *geloveninbennekom.nl*.

We wijzen u ook op **De Huiskamer**. Je kunt hier terecht voor een kop koffie of thee, gezelligheid en een luisterend oor. Ook kunt u er tweedehands spullen ruilen.

Openingstijden: op iedere woensdag- en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur. *Adres*: Korenlaan 20 (zaal bij de Ichthuskerk).

Vanaf september wordt er weer een **Alpha-cursus** aangeboden.

Via *alphacursusbennekom@hotmail.com* of 0318-420117 kunt u meer informatie krijgen of u aanmelden.

't Is feest vandaag

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

(Hanna Lam)

Deze folder wordt u aangeboden door:

- de Hervormde Gemeente,
- de Gereformeerde Kerk,
- de Christelijke Gereformeerde Kerk,
- de Vrije Evangelische Gemeente,
- de Rooms-Katholieke Kerk.

Een reactie stellen we zeer op prijs:
telefonisch: 0317 414161
of via: *geloveninbennekom@solcon.nl*